

Zijtaarts belang

D O R P S N I E U W S

Samen aan tafel

Vanwege het coronavirus is het niet meer mogelijk geweest om vanaf februari een bijeenkomst "Samen aan Tafel" te organiseren in het Dorpshuis. Velen van onze vaste gasten hebben dit gemist.

De werkgroep Zorg en Welzijn had de hoop om in juni weer een bijeenkomst te kunnen organiseren. Met de verruiming die het Dorpshuis met ingang van 8 juni heeft aan gekondigd zou dat ook mogelijk zijn geweest. Helaas kan dat niet doorgaan omdat Brabant Zorg nog niet zover is dat hun restaurants eten kunnen bereiden voor externen en daarom óók niet voor "Samen aan Tafel".

In verband met de vakantieperiode betekent dit dat we op zijn vroegst in september weer kunnen starten met "Samen aan Tafel". We hopen dat de omstandigheden rondom het coronavirus het dan toelaten om zoals vanouds met elkaar in het Dorpshuis te kunnen tafelen. Noteer alvast 16 september in de agenda, maar daarover zal zeker nog een bericht worden geplaatst in Zijtaarts Belang met de mogelijkheid voor opgave.

Voor nu wenst de werkgroep Zorg en Welzijn iedereen een hele fijne zomertijd en vooral in een goede gezondheid!

Namens de werkgroep
Zorg en Welzijn Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Belangrijke Telefoonnummers:

Centraal Alarm nummer

Politie/Brandweer/Ambulance 112

Huisartsenpost: 0900-8860

Avond, nacht en het weekend

Politie direct	0900-8844
Wijkagent Zijtaart	0900-8844
Brandweer direct	073-61.23.123
Ambulance direct	0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr.	14-0413

Zijtaart:

Kerkberichten	36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart	06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart	35.22.32
Dorpshuis Zijtaart	36.66.79
Basisschool "Edith Stein"	36.51.68
Tennispark Zijtaart	76.90.25
De Vonders (VOW)	35.03.77
Peuterspeelzaal 't Pompeltje	0413-72 68 24
Meldpunt Thuiszorg Pantein	0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn	36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet	36.69.86
Brabantzorg	088-99.85.555

Jaargang 29 nr. 36

10 juni – 17 juni 2020

© zijtaarts belang

Banknr.:

NL69RABO0160809002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 37

Inleveren uiterlijk

15 juni voor 19.00u bij:

Jac Schuurmans

Corsica 10 A

Tel. (0413) 35 05 64 of

Email: [Dorpsnieuws@](mailto:Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl)

[ZijtaartsBelang.nl](mailto:Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl)

Website:

www.ZijtaartsBelang.nl



BELANGETJES

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 06-15276074.

Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen kunnen vanaf heden worden ingeleverd bij het Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of verloren) voorwerpen kan via een email naar dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

TE KOOP

Ruim appartement op begane grond inclusief garage, terras en tuin.

Pastoor Clercxstraat 75A (De Munt)

Info: Laurens van Cuijk 06 - 197 021 89

Herinneringsboek 'Bouw en sloop Ziekenhuis Bernhoven,

het vroegere Sint Joseph-ziekenhuis' van Adriaan van der Linden is volledig in kleur. Op de 120 pagina's staan honderden foto's en het boek heeft een harde kaft.

Het boek kost € 12,50 en is te koop bij Zijtaarts Belang Corsica 10 A Zijtaart.

Je kunt het boek ook telefonisch bestellen (0413) 350564 of via het email adres

dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl het boek wordt dan bij U bezorgd .



Adriaan met zijn boek op de plek waar ziekenhuis Bernhoven tot vorig jaar stond.



In maart zijn we begonnen met het opzetten van een netwerk om, waar nodig, hulp te bieden aan mensen die door het coronavirus

waren getroffen. Afgelopen maanden hebben we diverse hulpvragen, voortkomend uit de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Grote dank is natuurlijk op zijn plaats aan de vele vrijwilligers (ruim 30) die zich hebben aangemeld om dorpsgenoten te willen helpen of op een of andere wijze ondersteuning te bieden.

Nu de maatregelen worden versoepeld zien wij ook dat de hulpvragen minder worden, of niet meer noodzakelijk zijn. We hebben in overleg met de vrijwilligers, die actief ergens hulp hebben geboden, besloten dat het niet langer noodzakelijk is om in deze vorm verder te gaan. Nu het coronavirus in Zijtaart tot zeer minimaal is gedaald denken wij dat met ingang van 1 juli het netwerk kan stoppen. Uiteraard zullen wij als het virus onverhoopt toch weer toeslaat, wat we natuurlijk niet hopen, opnieuw in actie komen. Mocht u toch nog hulpvragen hebben, dan kan dat als vanouds via de bekende weg van Zorg en Welzijn Zijtaart:

Stuurt u daarvoor een e-mail naar zorgenwelzijnzijtaart@gmail.com of bel naar 06 - 209 785 07

Zorg goed voor elkaar.

Alda Gloudemans, Zorg en Welzijn Zijtaart
Helmut Henst, Dorpsraad Zijtaart
Piet van den Tillaart, KBO Zijtaart

"KIJK OM NAAR ELKAAR"



**Fysio- en Manuele
Therapie Zijtaart**

- Fysiotherapie
- Manuele Therapie
- Dry needling
- Medical taping
- Sportfysiotherapie
- Kaakfysiotherapie
- Mulligan concept
- COPD/ longrevalidatie

www.fysiotherapiezijtaart.nl Leinserondweg 18, Zijtaart Tel: 06 22914022

Leraar aarde



Aarde, leer mij stilte
als de kruiden, stil in het licht.
Aarde, leer mij lijden
als oude stenen, lijden aan
herinneringen.
Aarde, leer mij nederigheid
als het schuchter begin
van bloesems.
Aarde, leer mij zorgen
als de moeder die haar jongen
veiligstelt.

Aarde, leer mij moed
als de alleenstaande boom.
Aarde, leer mij beperking
als de mier die kruipt op de grond.
Aarde, leer mij vrijheid
als de adelaar, scherend in de lucht.
Aarde, leer mij afstand nemen
als de stervende bladeren van de herfst.
Aarde, leer mij vernieuwing
als het zaad, dat uitloopt in de lente.
Aarde, leer mij mijzelf vergeten
als smeltende sneeuw zichzelf vergeet.
Aarde, leer mij mededogen
als droge velden, huilend in de regen.

Gebed van de Ute-indianen, U.S.A.

Bezinning bij Sacramentszondag

BOUWE
VLOER & RAAMDECOR
Inrichters sinds 1989

woonsfeer op maat
voor particulier en bedrijf

Oudestraat 6 • 5489 GG KELDONK
info@bouwevloerenraamdecor.nl
www.bouwevloerenraamdecor.nl
0413 213402



Voor al uw friet en snacks!

Iedere vrijdag vanaf 16.30 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638

Patatterij open:

Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 16:30 uur - 20:00 uur
Zo: 12:00 uur - 20:00 uur

Hoi, alle mensen van Zijtaart en degenen die dit ontvangen

Het is een vreemd jaar, een jaar waarin we mensen verliezen aan de vreselijke ziekte corona.

Onze vereniging verloor Bert Raaijmakers, de man die veel regelde en waar je altijd terecht kon. Een man die we echt gaan missen. Ik wens de familie veel sterkte, maar ook veel sterkte voor iedereen die iemand verloren heeft en degenen die alleen zijn. Iedereen maakt hier de gevolgen van mee en dat is niet fijn. We hebben ook weinig in het vooruitzicht.

Zijtaart Biedt Meer gaat dit jaar helaas niet door. We hebben van alles verzonnen en bedacht om wel iets anders te kunnen organiseren, maar vanuit de gemeente kregen we geen medewerking en natuurlijk is het ook heel moeilijk met alle regels die er nog steeds zijn. We gaan er voor dat we er volgend jaar wel weer een mooi feest van kunnen maken. Net zoals alle verenigingen willen we vooruit en hebben er zin in. We moeten er met zijn allen doorheen en proberen er het beste van te maken. Elkaar helpen indien nodig en er ook naar vragen.

Ik heb zin in het komend jaar om er weer iets leuks van te maken met onze werkgroepen en bestuur en hopelijk zien we elkaar weer bij allerlei andere bijeenkomsten en activiteiten.

Bestuur Z.O.V. / Werkgroepen,
voorzitter Mirjan van Gorkum

TOT ZIJN GEDACHTENIS

We kunnen nog niet samenkomen
in onze kerk om de Levende te gedenken.
We voelen dat als een groot gemis.
Maar juist daarin kunnen we ook ontdekken
hoe waardevol die gedachtenis is voor ons.
We zien er naar uit om weer vierend stil te staan
bij het sacrament van het Woord
en van gedeeld en gebroken Brood.
We verlangen ernaar om bij elkaar te schuilen
om te vieren, dat we mensen zijn van het Verbond.
En dat: om niet te vergeten wie Hij was
en vooral wie Hij is, nu en hier.
We willen Hem blijven gedenken,
zodat wij Zijn vlees en bloed kunnen worden.
Eigenlijk weten we het al lang:
Hem gedenken is niet vrijblijvend.
Delende liefde maakt kwetsbaar.
Zij staat eigen belang en eigen wijsheid
in de weg; ze is gericht op
andermans geluk, op lieve vrede,
op recht en leven voor iedereen.
In Zijn naam dat Brood eten,
zijn Woord opnemen, Zijn Beker drinken:
dat nodigt ons uit om Hem opnieuw
door onze wereld te laten gaan.
Wij mogen dat Woord tot leven wekken,
het wonder van het delen opnieuw gestalte geven,
een nieuw Verbond sluiten met God en mens.
We hebben eraan deel door lieve goedheid
en door warme verbondenheid te delen.
Maar ook door op de bres te staan
voor onze wereld, voor de mensenrechten,
overal waar we zelf of waar anderen
onrecht doen, de onderlinge vrede bedreigen.
Hem gedenken vraagt
om Hem in herinnering te roepen,
maar ook om op Hem te gaan lijken,
meer en meer,
om zelf sacrament te worden
van Zijn levende aanwezigheid.

Wim Holterman osfs

Biljartclub KBO Zijtaart

Binnen de afdeling KBO Zijtaart is het biljarten één van de activiteiten, waaraan men als lid van de KBO kan deelnemen. Naast het spelen in competitieverband, wordt er ook deelgenomen aan de Regiocompetitie (8 spelers) en doen we mee aan een 4-tal Nederlaagtoernooien bij verenigingen in de omliggende dorpen. Afgelopen seizoen waren er 32 deelnemers die hebben deelgenomen aan de onderlinge competities, die gespeeld worden op dinsdag- en donderdagmiddag op de biljarts in ons dorps huis. Helaas zijn ons gedurende het voorbije seizoen 3 leden onvallen en mede daardoor zijn we op

zoek naar nieuwe aanwas. Immers “groei is bloei” en “stilstand is achteruitgang”!

Hoewel we nu nog te maken hebben met een hoop onzekerheid vanwege het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, richten we ons toch hoopvol op het nieuwe seizoen. Normaliter gaat dit van start met een onderling toernooitje voor alle leden van de KBO Zijtaart (eind augustus), waarna begin september de competitie van start zal gaan. De competitie loopt tot en met eind mei, waarna we in juni nog vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen. Om een goede voorbereiding te kunnen doen, is het uiteraard van groot belang om te weten hoeveel spelers (mannen en vrouwen) er uiteindelijk deel gaan nemen aan de competitie. Vandaar nu al dit schrijven omtrent opgave nieuwe leden. Voor aanmelding kan men terecht bij ondergetekende. Mocht u bij twijfel nog vragen hebben of verdere info nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of Toon van den Oever.

Aanmelden kan uiterlijk t/m 31 juli a.s. !

Namens het bestuur,
Toon Cissen, secretaris/wedstrijdleader
(Hoolstraat 1A, Zijtaart)



MARISKAVANVLIET
UITVAARTZORG

LIEFDEVOL VERZORGD AFSCHEID NEMEN

ERP | WWW.MARISKAVANVLIETUITVAARTZORG.NL
TELEFOON 0413-32 25 27 | DAG EN NACHT

Per optreden mogen voorlopig 30 bezoekers worden toegelaten. Deze moeten vooraf een kaartje reserveren voor € 6,00. Hiervoor krijgen ze niet alleen toegang tot het luisterconcert maar tevens twee consumpties. Reserveren kan via www.ticketkantoor.nl/shop/luisterconcerten

Niet Roomser dan de Paus

Sommige mensen laten zich voor van alles uitmaken. Zo was er een man die zich door zijn vrouw uit liet maken voor "sukkel" en "idiot" als hij dingen deed die wellicht niet zo handig waren. Nu ben ikzelf niet Roomser dan de Paus en moet ik toegeven dat ik zoiets ook wel eens zeg tegen mijn man. Niet netjes, ik geef het meteen toe!

Munitie

Iemand uitschelden is nooit fraai, en bovendien ook nooit wáár. Iemand is nooit in alles een sukkel, en iedereen doet wel eens domme dingen. Maar we zijn allemaal mensen en zeggen soms domme dingen. Helaas ging deze man het ook nog geloven, dat hij een sukkel en een idioot was. En dat gaf mevrouw nog meer munitie om hem te "bekogelen". Uiteraard legde ik het verschil uit tussen het benoemen van "fout gedrag" en "fout zijn". Mevrouw beseftte al snel dat ze iets te stevig uitpakte en wilde haar gedrag veranderen. Maar dat is niet het enige wat er in zo'n geval moet gebeuren!

Zelfbewustzijn

Meneer moest ook aan de slag. Het is niet bepaald een teken van zelfbewustzijn, als je toestaat dat iemand dit zegt. Zo had hij het nog nooit bekeken. Hij leed eronder, voelde zich af en toe zeer minderwaardig, maar hij had nooit beseft dat hij er ook zelf iets aan kon doen.

Ik heb daar enkele gesprekken met hem over gehad, om hem te leren wat assertiever te reageren. Bv. door te zeggen: *Ik pik het niet langer als je me sukkel noemt, maar ik geef toe dat ik dit wat onhandig heb aangepakt.* Ik heb mevrouw zelfs aangemoedigd om dit af en toe expres wél te zeggen, zodat hij kon oefenen.

Menselijk

Wil dat nu zeggen dat je nóóit tegen je partner mag zeggen dat hij een sukkel is? Ik doe het immers zelf ook... Het is beslist niet fraai, maar je bent ook maar een mens. We zijn allemaal doodgewone mensen met fouten en gebreken. Natuurlijk, als ik langer nadenk zeg ik het ook anders tegen mijn man, als ik vind dat hij iets doms doet.

De Afzakkerij op de Noordkade weer open voor livemuziek

VEGHEL- Vanaf zondag 14 juni is er weer livemuziek in de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. De spits wordt afgebeten door singer/songwriter Harry Hendriks met mooie luisterliedjes. In juni staan drie luisterconcerten geprogrammeerd op zondagmiddagen. Gelet op de RIVM richtlijnen zijn deze (nog) niet vrij en onbeperkt toegankelijk voor iedereen die wil komen luisteren. Bovendien moeten bezoekers aan een tafel plaatsnemen met inachtneming van 1,5 meter afstand. De optredende artiesten verzorgen elke middag twee optredens van één uur: om 14.00 uur en om 16.00 uur.

We hebben er naar uitgekeken, eindelijk weer livemuziek in De Afzakkerij voor 'live publiek'. Vanaf medio maart kwamen alle muzikale middagen in het cultuurcafé vanwege de coronacrisis te vervallen. Maar nu de overheidsmaatregelen wat zijn versoepeld kunnen liefhebbers weer genieten van livemuziek. Bezoekers van het concert om 14.00 uur kunnen tot 15.15 uur in De Afzakkerij verblijven, daarna wordt deze ontruimd en gereinigd. Bezoekers van het optreden om 16.00 uur kunnen tot sluitingstijd blijven zitten. De concerten kennen dus nog wel enkele restricties, maar de vaste bezoekers zullen die graag voor lief nemen. Zo zullen alle bezoekers voor binnenkomst een korte gezondheidscheck ondergaan. Natuurlijk gelden ook de nog voor iedereen geldende richtlijnen van het RIVM. Mogelijk kunnen vanaf 1 juli weer meer bezoekers worden toegelaten.

Zondag 14 juni 14.00 en 16.00 uur Harry Hendriks - About Time

Na ruim 15 jaar als vaste begeleider van Gerard van Maasakkers langs de Nederlandse theaters te hebben getrokken en enkele tribute-projecten later presenteerde hij

B.S.J.
BOUW SERVICE JOS
ALUMINIUM GEVELEMENTEN

- Ramen en deuren
- Schuifpuien
- Lichtstraten
- Verandadaken
- Serres
- En vele andere bouwwerkzaamheden

Jos van Geffen
Pastoor Clercxstraat 4 5465 RH Zijtaart
tel. 06 30375549 fax 0413 850511
bouwservicejos@home.nl

MEER DAN 20 JAAR VAKKENNIS!

in 2019 het Engelstalig album About Time en ook Nederlandstalig werk in de vorm van de EP Alle Tijd. De liedjes raken meerdere stijlen waarbij invloeden van Paul Simon, James Taylor e.d. hoorbaar zullen zijn. De liedjes hebben een verhaal, een aanleiding. Hendriks vertelt over die situaties uit het dagelijks leven van toen, nu en later. Hendriks speelt zijn werk in diverse samenstellingen, deze keer met de bekende toetsenist/zanger **Bart de Win**. (o.a. Tip Jar, Gerard van Maasakkers, Matthews's Southern Comfort)

De skillsmiddag van Impact4soccer

Voetbalschool om je voetbaltechniek te verbeteren is er nu ook voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar in en rondom Zijtaart! Erg leuk en leerzaam en wordt gegeven door onze eigen hoofdtrainer Jordy van Boxtel.



De Skillsmiddagen bestaan uit 3 trainingen van 2 uur en staan onder leiding van Jordy van Boxtel (Hoofdtrainer VOW) en Dennis Meier (Hoofdtrainer Vorstenbossche Boys). De trainingen gaan vanaf 20 juni op de zaterdagen van start bij VOW te Zijtaart. Je kunt je inschrijven voor de gehele module of per losse middag.

Tijdens de skillsmiddag krijg je onder andere functionele techniektraining, coördinatie – en loopscholing, cognitieve training, en leer je alles toepassen binnen diverse partijvormen. Leuk en leerzaam! De Skillsmiddag is toegankelijk voor jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar, ongeacht niveau of club.



**Maandag t/m Vrijdag
18.00 uur tot 21.00 uur**

**!!goed en snel gemaakt
voor een betaalbare prijs!!**

WWW.FIETSSNEL.NL

- fietsen
- bromfietsen
- scooters



**BOUWBEDRIJF
J.H. VAN BOXMEER**



"BOUWEN OP VAKMANSCHAP, BOUWEN MET VAKMANSCHAP"