

Inschrijven

Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan t/m donderdag 1 oktober a.s. bij café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55. Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is. In de voorrondes van maandag 26 oktober t/m maandag 2 november kunnen we hiermee rekening houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van verhindering op te geven, omdat het voor ons anders onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden. Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en moet bij het inschrijven worden voldaan.

Denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch de stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het niet te liggen, want men kan al meedoen met een gemiddelde van 0,25. Voor de mensen die meedoen aan de buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe mee, al is het maar voor de gezelligheid.

De Zwijntjes en Poedelpret

MOOIE SFEERVOLLE BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL



“Het voelt hier vanmorgen alsof ik op een bedevaartsoord ben!”

Dit waren enkele woorden van pater Issag in zijn afsluiting afgelopen zondag in de buitenviering bij de Mariakapel. Inderdaad kreeg deze viering een bijzondere sfeer door de inhoud en de bedoeling van dit samenzijn bij de Mariakapel. Er zaten ongeveer 150 aanwezigen nu echt volledig in de open lucht mede doordat de weersomstandigheden heel gunstig waren vanwege de warme zon en weinig wind.

Naast de toepasselijke woorden die werden uitgesproken bij aanvang, tijdens en aan het einde van de viering werd de hele dienst muzikaal verzorgd door Jeanne Verbeek, die een tiental mooie Marialiedjes uit haar repertoire ten gehore bracht. Zo ontstond er een sfeer, die geheel aansloot bij de

betekenis van de Mariakapel waarvan het (bijna) 10-jarig bestaan van deze kapel kort werd toegelicht.

Ook de aandacht die aan het begin van de viering werd besteed aan onze dorpsgenoten, die in dit aparte jaar 2020 zijn overleden, was een bijzonder onderdeel in deze viering. Na afloop bleven de aanwezigen nog nagenieten met een kopje koffie of thee.

Het bestuur van Stichting Mariakapel Zijtaart dankt iedereen, die een bijdrage heeft geleverd in de organisatie van deze mooie buitenviering.

Nieuws van de Dorpsraad

Wordt dé basisvoorziening voor de toekomst bereikt?

Dit is de afsluitende week van de lange campagne om minimaal 35% te bereiken zodat Zijtaart wordt aangesloten op glasvezel.

Voor degenen die nog niet hebben aangemeld en hierbij hulp nodig hebben, kan dat deze week nog bij 2 aanmeldavonden in het Dorpshuis.

Zoals eerder vermeld op **woensdag 16 september van 19.00 tot 21.00 uur**. Voor degenen die deze avond verhinderd zijn, of nog vragen hebben en zich niet online willen aanmelden is er een **extra** aanmeldavond georganiseerd. Deze is op **vrijdag 18 september van 19.00 tot 21.00 uur**.

Denk niet: 'er zullen wel genoeg aanmeldingen zijn', maar laten we **er samen voor gaan dat vóór 21 september minimaal 35% wordt gehaald**.

Pas dan is Zijtaart klaar voor deze “basisvoorziening” voor de toekomst!



woonsfeer op maat
voor particulier en bedrijf

 Oudestraat 6 • 5489 GG KELDONK

 info@bouwevloerenraamdecor.nl
www.bouwevloerenraamdecor.nl

 0413 213402

Woorden uitgesproken tijdens de openluchtmis op zondag 13 september bij de "Mariakapel" in Zijtaart

Woord van welkom: Vandaag zijn we samengekomen rond deze kapel hier in Zijtaart. 10 Jaar geleden werd deze kapel ingezegend; een tastbare herinnering aan de Zusters Franciscanessen die eertijds hier woonden, meer dan 100 jaar. Zoals vele kapellen is ook deze kapel toegewijd aan Maria. De meesten onder ons kregen bij hun doopsel naast hun doopnamen ook Maria toegevoegd. Maria was immers de beschermvrouw van veel mensen. Tegenwoordig krijgen de kinderen de meest uiteen lopende namen, vernoemd naar een sportvrouw of man, een beroemdheid... noem maar op. Zo zie je maar dat de wereld verandert op allerlei gebied. Wij allen gaan mee met de tijd. Maar Maria verbindt ons mensen nog altijd; wij zoeken steun en troost bij haar. Een kaarsje en een gebed geeft ons mensen wat rust in deze woelige tijd. Laten we in deze viering voor elkaar bidden, dat wij met elkaar verbonden blijven.



Homilie: Beste mensen, is het toevallig te noemen dat wij in onze tijd elkaar eerder tegenkomen in één of andere kapel en dat kerken hier en daar gesloten worden? We gaan eerder naar een kapel om een kaarsje te ontsteken en onze diepere gevoelens neer te leggen bij Maria en een Weesgegroetje... te bidden. Hoe is dat nu eigenlijk te verklaren? Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen te benoemen, maar in grote lijnen denk ik oprecht dat een kapel het in onze tijd beter doet dan een kerkgebouw. Zou het kunnen zijn dat een kapel iets oproept van eenvoud en bescheidenheid? Zou het kunnen zijn dat uitgerekend Maria ons zeer vertrouwd overkomt, juist vanwege haar menselijke nabijheid en als onze meest nabije voorspreekster bij haar Zoon, Jezus Christus? Voor de één is zij de moeder bij uitstek en voor de ander is zij de vrouw die weet heeft gehad van wat leven is en wat liefde doet. Zij deelde onze menselijke weg en heeft in haar leven ook volop vragen gehad rond het gebeuren en optreden van haar Zoon. Zij zag het vaak met lede ogen aan en veel droeg zij mee in haar hart. Zo zijn we samen bij deze kapel. Zoveel jaren geleden gebouwd op initiatief van onze Zusters Franciscanessen van Veghel en gebouwd door vele inspanningen van vele mensen uit Zijtaart. Als stenen konden spreken... wat zouden deze stenen dan verhalen vertellen van mensen toen en nu met hun diepere levensvragen en noden, met hun zorgen en pijn alsook van tijd tot tijd met hun vreugde en dankbaarheid. En Maria staat er voor open en wij weten ons geborgen bij haar en in zekere zin begrepen door haar. Hier vindt een echte ontmoeting plaats van mens tot mens, van hart tot hart. En enigszins gesterkt, vervolgen we dan weer onze weg..., onze levensweg.

Het evangelie van vandaag (Lc. 1, 39-56) heeft ten diepste geen andere boodschap. 2 Vrouwen in verwachting ontmoetten elkaar: Maria en haar nicht Elisabeth. Ze weten beiden van wanten en ze staan open voor elkaars diepere belevingen. Ze ontmoeten elkaar betekent meer dan even elkaar gedag zeggen..., het betekent meer dan een goedbedoelend weerpraatje..., elkaar ontmoeten betekent echt open staan voor elkaar en van harte willen beluisteren



Voor al uw friet en snacks!

Iedere vrijdag vanaf 16.30 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale stempelkaartactie

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638

Patatterij open:

Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 16:30 uur - 20:00 uur
Zo: 12:00 uur - 20:00 uur

wat de ander te zeggen heeft, wat de ander echt bezig houdt. Ontmoeten betekent dat niets moet, maar dat je je hart laat spreken en er wilt zijn voor die ander. Dan doe je dat ook niet zomaar even gauw... maar als je de ander wilt ontmoeten, dan bereid je jezelf daarop als het ware voor en schuif je je eigen besognes even opzij en laat je jezelf in met wat die ander echt beweegt en bezig houdt. Mensen treffen, dat doen we misschien wel vele en vele keren op een dag, maar mensen ontmoeten dat gebeurt niet zomaar vluchtig en gauw, dat gebeurt aan je en die ander. Maria ontmoet haar nicht Elisabeth.

Moge ons samenzijn hier bij deze kapel een ontmoeting zijn met Maria, onze moeder. Maar dan een waarachtige ontmoeting nu en misschien later een keer in de stilte van uw hart als u hier alleen bent bij deze kapel. Moge nog vele mensen de weg hierheen vinden om Maria te ontmoeten.

Slotwoord: Vandaag hebben we geluisterd naar de woorden uit de H. Schrift. We hebben stil gestaan bij de ontmoeting tussen God en de mensen. Maria stond centraal in het geheel. Hopelijk zijn we gesterkt door deze woorden en door deze Mariaviering.

Met dankbaarheid kijken we terug bij deze mooie kapel als tastbaar bewijst wat de Zusters met de hulp van de geloofsgemeenschap van Zijtaart hier achter hebben gelaten... Ik hoorde van Zr. Germana dat velen van u de weg hebben gevonden naar deze kapel, waar u vele kaarsje liet branden voor uw intenties. Moge wij gesterkt worden door de vruchten van ons gebeden.

In gebed verbonden,
Pater Issag HGN

KBO**AGENDA**

Dinsdag 22 sept. 13.00u Biljartcompetitie
 Dinsdag 22 sept. 13:30u Jeu de Boules
 (ook voor niet-leden)
 Dinsdag 22 sept. 14:00u Line Dance
 Woensdag 23 sept. 13.00u Vrij biljarten
 Woensdag 23 sept. 13.30u Kienen
 Donderdag 24 sept. 09.00u Wandelen (ook voor niet-leden)
 vertrek bij Dorpshuis
 Donderdag 24 sept. 13.00u Biljartcompetitie

Voor alle activiteiten geldt echter: indien U klachten heeft, blijf thuis. Ook als U (of een gezinslid) in afwachting bent van een testuitslag!

SPORTAGENDA**VOW Jeugd 19 september 2020**

14.30u	VOW JO19-1	SV BLC JO19-2
13.30u	Rhode/vStiphout JO17-4	VOW JO17-1
13.00u	Volkel JO15-2	VOW JO15-1
11.45u	SBC JO14-3	VOW JO14-1
09.30u	VOW JO12-1G	Blauw Geel'38/JUMBO JO12-4
10.45u	VOW JO10-1	Heeswijk JO10-2
10.45u	VOW JO9-1	Gemert JO9-6
10.30u	Heeswijk JO8-2	VOW JO8-1G
14.45u	Festilent MO19-1	VOW MO19-1
13.00u	VOW MO15-1	Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1
11.30u	Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2	VOW MO13-1
10.00u	Mierlo Hout MO11-1	VOW MO11-1
08.45u	Schijndel/DE WIT JO9-3	VOW MO9-1
10.45u	SCMH JO7-1	VOW Jo7-1
10.15u	Blauw Geel Jo7-2	VOW Jo7-2

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW website, <https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/>

VOW Senioren 19-9-2020

16:00u EVVC VR30+1 VOW VR30+1

VOW Senioren 20-9-2020

14:30u	DVS	VOW
9:30u	Nulandia 4	VOW 3
10:00u	Nijnsel/TVE Recl. 6	VOW 4
11:00u	VOW 5	SV de Braak 13
12:00u	VOW VR1	VV Trinitas Oosterwijk VR1
10:30u	VOW VR2	Bruheze VR1

Campagne Senioren en Veiligheid in Meierijstad van start

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom doet Meierijstad mee met de campagne Senioren en Veiligheid vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Senioren in Meierijstad krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan 'Maak het oplichters niet te makkelijk' wordt aandacht



KBO Zijtaart

besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Slachtofferschap

Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen 'hulp' aanbieden. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de campagne tips mee hoe dit zoveel mogelijk kan worden voorkomen. De informatie en tips gelden natuurlijk ook voor de mensen in de omgeving van ouderen: (klein)kinderen, burens en verzorgers. Burgemeester Kees van Rooij: "Elk slachtoffer is er één te veel. Maak dit onderwerp bespreekbaar en doe aangifte!"

Via de websites (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst. En ook via de social media kanalen van de gemeente Meierijstad en op onze gemeentepagina's in de lokale kranten geven we tips en informatie. Daarnaast is er elke dinsdag om 10.30 uur op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl een rechtstreeks te volgen webinar, gepresenteerd door Catherine Keyl. Een panel van inhoudelijk experts bespreekt dan het thema van die week.

ALUMINIUM GEVELEMENTEN

- Ramen en deuren
- Schuifpuien
- Lichtstraten
- Verandadaken
- Serres

En vele andere bouwwerkzaamheden

Jos van Geffen
 Pastoor Clercxstraat 4 5465 RH Zijtaart
 tel. 06 30375549 fax 0413 850511
 bouwservicejos@home.nl

MEER DAN 20 JAAR VAKKENNIS!

Silvia Endevoets wint Cor Coppens bokaal, Maud van Asseldonk de Iris bokaal!

Afgelopen weekend werd er op de jaarlijkse clubkampioenschappen weer gestreden om de Cor Coppens bokaal. Een speciale editie, want na 15 jaar was het de eerste keer dat Cor niet meer bij ons is. De Bokaal werd



uitgereikt door zijn vrouw, Cisca, een speciaal moment.

De gelukkige winnares was (net als vorig jaar) Silvia Endevoets, die bij de overkamping met haar paard Cacharel wist te winnen van Beau van Leeuwen, Anne Welten, Milou Kemper en Lisa van de Bemt. Gefeliciteerd Silvia!!!

Naast de Cor Coppens bokaal werd er ook weer gestreden om de befaamde Iris bokaal door de allerkleinste talenten

van onze club. De beker ging dit jaar naar Maud van Asseldonk. Superknop, want ze heeft haar pony nog maar een paar dagen!! Gefeliciteerd Maud!!



Omdat het een speciale editie was, werden er ter nagedachtenis van Cor twee meertal proeven gereden, iets wat Cor altijd met veel plezier als commandant heeft begeleid.

De proef door de allerkleinste leden van de club en de proef van de paarden werd met veel belangstelling bekeken door het publiek. Beide proeven waren erg leuk om naar te kijken. Mede door het mooie weer hebben we genoten van een prachtige dag paardensport en veel plezier in clubverband.



RUITERSPORT ZIJTAART

PC De Reigertjes & LR Sint Gregorius



**BOUWBEDRIJF
J.H. VAN BOXMEER**

"BOUWEN OP VAKMANSCHAP, BOUWEN MET VAKMANSCHAP"

Pastoor Clercxstraat 45, 5465 RE Veghel | Telefoon (0413) 36 34 79 | www.bouwbedrijfvanboxmeer.nl

Het huis met de boompjes

Zijtaart; nog nooit had ik van deze plaats gehoord. Niet heel vreemd, de meeste mensen kennen het slechts als afrit 10 op de A50 richting Nijmegen. Tot wij op zoek gingen naar een huis dat geschikt was voor dubbele bewoning. De vader en moeder werden een dagje ouder en de dochter verdiende wel genoeg om iets te kopen in Eindhoven, maar niet veel meer dan een hutje. De honden zouden bij elkaar kunnen blijven en er zou altijd iemand zijn om de beesten te verzorgen.

Op een druilerige dinsdagmiddag in maart stonden mijn vader en ik op een pleintje naast een kerk te wachten tot de makelaar ons binnen kon laten. Veel te vroeg, want wij konden niet geloven dat het maar een kwartier rijden was vanuit Eindhoven. "Dit zou wel eens iets kunnen zijn."

Twee huizen, horizontaal verdeeld. Grote ruimtes met veel muur waar kunst kon hangen. Grote tuin (voor Eindhovense begrippen), schuur, rust, ruimte en heel veel werk.

Vooraf dat laatste was waarschijnlijk de reden dat het zo lang te koop heeft gestaan. De benedenverdieping was ooit een taplokaal/cafetaria/café/audio-videozaak/galerie en de laatste bewoners hadden het plan er een bioscoop in te beginnen. Dat laatste is nooit gebeurd.

En toen kwamen wij. Vanuit de stad naar een klein dorp. "Kunnen jullie dat?", vroeg buurman Joop. Gelukkig hebben we niet altijd in de stad gewoond. Avonturen in de Bakelse bossen, in Nuenen en zelfs een huis in een gehucht in Normandië hebben ons juist doen beseffen dat we dit heel graag wilden.

Echt heel graag... Ondanks het water in de kelder, de boktor op de zolder, de vleermuizen in de schuur waarvan we eerst dachten dat het ratten waren en de enorme ruimte beneden die als bodemloze put gevuld moest zien te worden met ramen, muren en vloeren. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid spullen en boeken die ergens een plaats moesten krijgen.

Ondertussen zijn we bijna vier jaar verder. Het huis is nog steeds niet klaar. De lijst die we maakten toen we de eerste avond aan een tuintafeltje in de keuken zaten, ligt er nog steeds. Een aantal dingen zijn nog steeds niet doorgestreept. Maar het huis is prettig, ademt sfeer, de meeste dingen staan op hun plek en er moet toch ook wat te dromen blijven...

Chris Houtzager



Niemand wil een vechtscheiding...

Hoe kan het dan zo vaak mis gaan??

Als adviseur krijg ik heel vaak vragen rondom echtscheidingen. En meestal kan ik dan nog nét op tijd iets schrijven/zeggen waardoor ik mogelijk een escalatie kan voorkomen. Maar meestal zitten ze er al middenin. Ik heb het onlangs ook al geschreven: men vraagt zo vaak waar men recht op heeft. En "recht hebben op" betekent dat de ander zich zal moeten schikken en dan ZIT je al in het conflict.

Pijn

Het is ook niet gemakkelijk om goed te blijven communiceren met je ex. Of je nu zelf gekozen hebt voor de scheiding of er onverwacht mee werd overvallen: scheiden is heel pijnlijk, en geeft bijna altijd conflicten. Je gaat het tenslotte hebben over wie wat krijgt, in spullen, in geld, maar vooral ook in alles rondom de kinderen. En vaak zit er nog oude pijn (over ontrouw, leugens, familieconflicten, geldzaken, gevoelens niet gewaardeerd te zijn, of wat dan ook). En die oude pijn wordt telkens weer gemanifesteerd tijdens het echtscheidingsproces.

Gelijk hebben

Allebei is men overtuigd van het eigen gelijk. Bij een scheiding zegt men zelden: het is allemaal mijn schuld. Meestal ligt álles aan de ander! Want je kunt vaak alleen maar kijken vanuit je eigen perspectief.

Eenzaam

Je scheidingsperiode kan traumatisch zijn, zelfs als er sprake is van opluchting. In deze traumatische situatie heb je niet altijd oog voor je kinderen, waardoor je deze soms tekort doet. En als je dat later beseft ontstaan er vaak schuldgevoelens. Je doet je best, je moet alles in je eentje zien te redden, en zelfs als je lieve mensen om je heen hebt, die veel hulp bieden, ben je toch op jezelf teruggeworpen.

Hulp

De opluchting om de rust die je aan het beginperiode verwachtte valt vaak tegen (zeker als je kinderen hebt). Tegenover de kinderen ben je misschien minder streng, uit schuldgevoel.

inhout
houten vloeren

- planken vloeren
- parket vloeren
- renovatie, schuren en onderhoud

Walter de Bie

Keslaerstraat 25, 5465 RL Zijtaart

Tel. 06 - 224 708 32

Ik heb al eens groepen daarvoor begeleid maar gezien corona, maar ook omdat men vaak bang is bekenden tegen te komen, kan ik individueel hulp bieden. Ik sta aan de kant van de kinderen, zodanig dat jij gesteund wordt in jouw proces, maar zodanig dat conflicten met je partner zich minder voordoen. Want dat is het beste voor iedereen.

En toen... was het Kinderboekenweek!

Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats met 'En toen...' als thema. Tijdens de Kinderboekenweek staat alles bij de Bibliotheek Meierijstad dus in het teken van geschiedenis. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!

Maak een reis door de tijd in je eigen woonplaats

In alle bibliotheken in Meierijstad kun je tijdens de Kinderboekenweek een gratis routeboekje ophalen met bijbehorende plattegrond. In het routeboekje staan tien locaties in je eigen woonplaats waar je naartoe kunt wandelen. Op ieder locatie scan je een QR-code, waarna je een filmpje te zien krijgt met een spannend voorleesfragment in historische sferen. Daarnaast maak je op iedere locatie een opdracht uit het boekje. Heb je alle locaties gehad? Ga dan naar de Bibliotheek voor de eindopdracht en maak kans op een mooie prijs!

Kom historische figuren tegen



HANS RIJKERS
Tweewielers - Zijtaart
Onderhoud & reparatie
T. 06-28087948
Pastoor Clercxstraat 5c Zijtaart

**Maandag t/m Vrijdag
18.00 uur tot 21.00 uur**

**!!goed en snel gemaakt
voor een betaalbare prijs!!**

WWW.FIETSSNEL.NL

- fietsen
- bromfietsen
- scooters

In Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn er speciale middagen gepland, waarop je langs de route historische figuren tegen kunt komen. Haal het gratis routeboekje op in de Bibliotheek en laat je onderweg verrassen!

In Veghel en Sint-Oedenrode vindt de vossenjacht plaats op woensdagmiddag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur. In Schijndel op zaterdagmiddag 3 oktober van 13.00 tot 15.00 uur.

Deelname is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Kinderen gratis lid

De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. En wist je dat er behalve leesboeken voor kinderen en jongeren ook een groot aanbod aan e-books te leen is?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt je terecht op de website www.nobb.nl/kinderboekenweek of bij de informatiebalie in jouw Bibliotheek.

Trekvogels over Oost Brabant

Lezing IVN Veghel door Leo Ballering Donderdag 1 oktober 20.00 uur – 22.00 uur

Jaarlijks worden op de Trektelpost Brobbelbies op de Maashorst elke dag in de herfst trekvogels geteld. Er zijn dagen bij dat er duizenden vogels overvliegen. Op donderdag 1 oktober zal Leo Ballering een lezing geven over trekvogeltellen, trekvogels en met name over de verschillende soorten die door het seizoen op de trektelpost langskomen en die ook een paar dagen later wellicht tijdens de excursie op 4 oktober te zien zijn.



De lezing, georganiseerd door natuurvereniging IVN Veghel, is in het PieterBruegelHuis, Middegaal 25 in Veghel, aanvang 20.00 uur. Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten verbonden, wel is aanmelding verplicht (tonkarin@home.nl) i.v.m. corona maatregelen. U ontvangt dan een bevestiging of een bericht dat het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.

Leo is al jaren fanatiek teller op Trektelpost Brobbelbies Noord van de Vogelwacht Uden die, ondanks de naam, een van de best bezette najaars trektelposten van Nederland is! Al sinds 2000 wordt er geteld: dat begint met de gierzwaluwen vanaf half juli, via doortrek van steltlopers in augustus en de zwaluwen, kwikstaarten maar ook visarenden in september naar de piek van de trek begin oktober. Dan worden er per dag soms wel 100.000 vinken, graspiepers, spreuwen en veldleeuweriken geteld en is er ook nog oog voor de krenten in de pap, zoals morinelplevier, duinpieper en draaihals, soorten waarvoor vogelaars uit heel Nederland naar de telpost komen. Voldoende vogels om een avond mee te vullen!

Meer informatie www.ivn-veghel.nl



aanmelden of
meer info via:



Zijtaart

World Cleanup Day Zijtaart 2020 op zaterdagmiddag 19 september

Wil je mee op komen ruimen, meld je dan nu aan per mail of via <https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/>.

Op de kaart even zoeken op/naar Veghel en dan op de roze pin in Zijtaart klikken.

Of scan de QR code in het logo om direct bij de Zijtaartse actie uit te komen.

Meer info is ook te vinden in een vorige Zijtaarts Belang, via Facebook of via Instagram.

Samen voor een schoner Zijtaart! Geef je nog snel op, graag tot zaterdag.

Vriendelijke groet, Evenementen Groep Zijtaart

E-mailadres: WCDZijtaart@hotmail.com



PARKEREN TIJDENS DE KERMIS VEGHEL

In verband met de kermis (inclusief op- en afbouw) kan op de parkeerterreinen op het Stadhuisplein in Veghel vanaf 15 september (opbouw vanaf 12:00 uur) tot en met donderdag 24 september niet geparkeerd worden. Dit geldt zowel voor het parkeerterrein voor het gemeentehuis, als achter het gemeentehuis.

In deze periode (15-24 september) wordt de blauwe zone bij de parkeerplaatsen bij Vlas en Graan, de Markt en een deel van de Hoogstraat (vanaf de Kolonel Johnsonstraat tot de Markt) opgeheven. Dus hier kan in deze periode vrij geparkeerd worden zonder tijdslimiet.

De toegangsweg naar het Stadhuisplein voor de Wibra wordt tweerichtings verkeer. De weg voorlangs het gemeentehuis is gesloten, enkel uitgezonderd voor verkeer voor huwelijksvoltrekkingen.

De fietsenstalling is op de parkeerplaatsen direct voor het gemeentehuis, gedurende openingstijden van de kermis.

MARISKAVANVLIET
UITVAARTZORG

LIEFDEVOL VERZORGD AFSCHEID NEMEN

ERP | WWW.MARISKAVANVLIETUITVAARTZORG.NL
TELEFOON 0413-32 25 27 | DAG EN NACHT