

BELANGETJES

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 06-15276074.



Wij, als EHBO vereniging Zijtaart, willen iedereen heel erg bedanken die op ons heeft gestemd tijdens de Rabobank Clubsupport Campagne!! Het heeft onze vereniging een geweldig mooi bedrag opgeleverd van € 1.771,58. Dankzij jullie steun kunnen wij weer verder in de toekomst! Nogmaals hartelijk bedankt!!

EHBO Zijtaart

Seniorenkoor De Vrolijke Zangers

wil iedereen, die op ons heeft gestemd tijdens de Rabobank Clubsupport Campagne!! bedanken.



Aan de inwoners van Zijtaart, Muziekvereniging St. Cecilia wil iedereen hartelijk danken voor de stemmen die door velen aan onze vereniging zijn uitgebracht via RaboClubsupport. We hebben een bedrag van maar liefst € 1.386,72 gekregen en zijn zeer blij met deze steun. Namens alle leden en bestuur Muziekvereniging St. CeciliaZijtaart

John Regter overleden

Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat op 12 november jl. John Regter op 58 jarige leeftijd is overleden.

Voor sommigen misschien een onbekende, maar als we zeggen dat hij de man van de autoscooters was, zal er bij velen een lichtje gaan branden.

Als baby kwam John met de kermis naar Zijtaart. In het begin waren zijn ouders met de zweef present, later werd door John een autoscooter aangeschaft en was hij een vaste waarde voor de Zijtaartse kermis.

De rouwkaart vermeldt dat hij na een maandenlange strijd is heengegaan. Wij wensen de familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Stichting Kermissen Gemeente Veghel



Afhaalmenu zaterdag en zondag

Afhaalmenu voor komend weekend staat op onze website.

Borrelplank klein of groot

Gezellig met vrienden/familie borrelen. Wij hebben leuke borrelplanken voor thuis.

Sinterklaas

Heerlijk gourmetpakket vanaf 4 personen te bestellen.

Kerst

Ons kerstmenu staat ook weer online.

Check www.dereigerhoreca.nl

Gevraagd:

Interieurverzorgster,

iemand die 1 keer in de 2 weken een voor- of namiddag in ons huis de wat zwaardere huishoudelijke klussen zou willen doen. Wij zien uw reactie graag tegemoet op 06 - 838 066 25. Diny

TALENTEN VAN HET KONINKRIJK

Aan ons is de aarde toevertrouwd
met alles wat er op leeft.
God heeft heel de rijkdom
van leven en liefde
ons in handen gelegd.
Het is onze taak
om goede beheerders te zijn.
Zolang onze aarde verscheurd wordt
door oorlog en onvrede,
zolang is ons werk niet af.
Waar mensen te lijden hebben
onder vervolging en ziekte,
daar mogen wij onze ogen niet sluiten.

Ons is een geweldige rijkdom toevertrouwd,
maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid.
God vraagt van ons niet het onmogelijke.
Wel, dat wij onze mogelijkheden benutten.
We hoeven ons niet te laten leiden door angst.
Want die werkt verlamdend, die is dodelijk.

Op de plek waar we wonen en werken,
daar worden we gevraagd om te werken
aan een paradijs voor iedereen.
Het gaat niet om onze eigen veiligheid.
We worden uitgenodigd om ons in te zetten
voor het geluk van elkaar, van iedereen.
Zo mogen we samen gemeente van Jezus zijn.
Geloven in Hem betekent:
zijn werk voortzetten zo goed we kunnen.

Wim Holterman osfs



Café-Zaal Kleijngeld
Past. Clercxstraat 53-55

Openingstijden Patatterij
Vrijdag | 16.30u - 20.00u
Zaterdag | 16.30u - 20.00u
Zondag | 16.30u - 20.00u

FRIET & SNACKS
Bij ons kun je ieder weekend terecht voor de
lekkerste friet en snacks!

WEEKENDMENU
Ieder weekend hebben wij een heerlijk
weekendmenu. Iedere donderdag vind je deze op
onze facebookpagina en op www.feestzaal.nl

VRIJDAG-ACTIE
Gezinszakfriet (2 volw. + 2 kind.) + 4 snacks
(keuze uit frikandel en kroket)
Voor maar €10!

TIP! Bestel telefonisch!

Natuurlijk bij Kleijngeld..... ↘

 /cafekleijngeld  www.feestzaal.nl  0413-363638

INGEnaaimachines

Machines en service op maat



Wij halen meer uit de machine dan erin zit. Met onze passie voor naaien inspireren wij de klant en helpen u de machine te vinden die bij u past.

- ✓ Gratis les(sen) bij aanschaf van een machine, borduurmodule of borduursoftware.
- ✓ Drie jaar gratis onderhoud bij aanschaf van een nieuwe machine.
- ✓ Twee tot vijf jaar garantie op uw machine.
- ✓ Mogelijkheid tot inruil van uw eigen machine
- ✓ Ook voor al uw reparaties en onderhoud aan uw machine.

Haal en breng service in Zijtaart !

Geldropseweg 153 / 5611 SG / Eindhoven / 040 2575963 Past. Clercxstraat 26 / 5465 RH / Zijtaart / 06 51311791
info@ingenaaimachines.nl

KBO

Helaas, ook al worden de meest strenge maatregelen opgeheven, toch kunnen er voor onze kwetsbare groep deze en volgende week nog geen activiteiten plaatsvinden.

Het Covid-19 virus is nog steeds dichtbij, maar de maatregelen en ons hierop aangepaste gedrag lijken te helpen, al gaat het heel langzaam en is er speciaal in onze regio nog een hoge besmetting in verzorgingshuizen. Blijf de voorschriften goed toepassen, des te sneller kunnen we onze activiteiten weer voortzetten.

Indien U hulp nodig heeft, schroom niet om daarom te vragen.

Gelukkig hebben we deze week ook goed nieuws te melden. Wij danken U hartelijk voor de vele stemmen, uitgebracht op onze vereniging bij RABOCLUBSUPPORT. KBO-Zijtaart krijgt € 757,50 op haar rekening bijgeschreven en De Vrolijke Zangers € 354,32. Geweldig!!!!

Huis met de boompjes

Brik...

Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is dat we met twee honden het huis delen. Tijd om ze eens voor te stellen. We begonnen hier in Zijtaart met een Brik en een Beau. Brik is het hondje van de ouders. Ze kwam in ons leven na de dood van het vorige hondje. Uit het asiel, maar liefst wel een pup, want kans op karakterproblemen is dan kleiner, dachten wij.

Soms kijk ik naar Brik en vind ik het ongelooflijk dat er uit dat stinkende, schonkige hondje toch nog een gezonde teef is gegroeid. Vrolijk, speels, slim, blafferig (dat mag best wat minder van mij, maar daar is ze het zelf niet mee eens). Brik is onzeker. Als iets niet bekend is, gaat ze het liever uit de weg. Met de baas naast haar, kan ze de wereld aan hoor, maar de baas is niet meer zo goed ter been en hoewel Brik het nog steeds leuk vindt om te wandelen, rennen en ravotten, is het een stuk minder leuk zonder baas.

Omdat ze blind is aan één oog (doorn in het oog gekregen ooit), kan ze niet zo goed tegen onverwachte gebeurtenissen, vooral als het donker is. Een fietser die ineens langsrijdt, mensen die in het donker op haar af komen, geluiden die ze niet kan plaatsen, vogels die brutaal landen in de tuin, blaadjes die hetzelfde doen.

Toen we nog in Eindhoven woonden, werd er op oudjaar een lawinepijl afgeschoten in de straat. Alle autoalarmen gingen af, de kat zat tegen het plafond aan en de hond van een paar deuren verder is zich letterlijk doodgeschrokken. Brik kroop weg in het verste hoekje van het huis. Sindsdien heeft ze een enorme angst voor knallen. Elk jaar wordt dit erger. Als er een harde knal klinkt, durft ze niet verder. Sterker nog, deze plek mijdt ze voortaan als de pest. Zodra het carbid-schieten begint, gaat ze niet meer mee



KBO Zijtaart

Egelmeeers
STUKADOORSWERKEN

Twan Egelmeeers

Pater Thijssenstraat 34
5465 SG Zijtaart
T: 06-46 11 68 69
E: t.egelmeeers@hotmail.com

wandelen. Op oudjaarsavond verstopt ze zich in de badkamer. Het is een zielig hoopje hond dan.

Helaas kun je angst bijna niet afleren bij honden. Het is een natuurlijke "flight" reactie die ze geeft en we mogen blij zijn dat ze niet agressief wordt, want dat kan ook bij angst. Vorig jaar kozen we ervoor om direct na de kerst naar een buitenland te vertrekken. Want hoe mooi ik vuurwerk ook vind, het welzijn van onze dieren is me toch iets dierbaarder.

Helaas zit dat er dit jaar niet in. Door COVID-19 kunnen we niet uitwijken naar België, Frankrijk of Duitsland. Hoewel ik iedereen een fantastisch nieuwjaar gun en wij allemaal ook niet vies zijn van vuurwerk en een feestje, hoop ik dat het vuurwerkverbod er toch komt en we dit vreemde jaar kunnen afsluiten met beide hondjes.

MARISKAVANVLIET
UITVAARTZORG

LIEFDEVOL VERZORGD AFSCHEID NEMEN

ERP | WWW.MARISKAVANVLIETUITVAARTZORG.NL
TELEFOON 0413-32 25 27 | DAG EN NACHT



www.interpunctie.nl

- relatie therapie
- gezintherapie
- individuele vragen
- conflicten
- opvoedingskwesties
- assertiviteit

Smientdonk 2
5467 CA Veghel

info@interpunctie.nl

Nellië Timmermans

www.stief-gezin.nl

voor alle mogelijke kwesties in en om samengestelde gezinnen

0413-310795

Minder straffen en meer belonen

Ik krijg heel vaak opmerkingen als ik zeg: minder straffen...meer belonen. We straffen meestal om iets gedaan te krijgen: als je niet opruimt, krijg je geen zakgeld. We voeden ermee op zoals ook anderen ons opvoeden. Door rood rijden (of te hard) betekent vaak een boete in het verkeer. We rijden dus niet door rood uit angst voor de boete.

Straffen

De huidige opvoedingscultuur is gelukkig veranderd in het steeds meer belonen en steeds minder straffen. Straffen is onplezierig, zeker voor de ontvanger, maar vaak ook voor de gever. De sfeer verslechtert, je belandt in een negatieve spiraal.

Ook geen laissez-faire

We denken soms dat straffen de enige manier is om kinderen op te voeden. We hebben de laissez-faire houding van de jaren 70 nog in gedachten en zijn bang dat de kinderen opgroeien voor galg en rad. Straffen (en belonen) is uiteindelijk een vorm van manipulatie: je wilt bereiken dat de kinderen doen wat jij wilt. Ze gehoorzamen uit angst (voor straf).

Corrigeren vanuit respect

Soms moet je corrigeren en sturen (bij gevaar, bij schade aan derden, bij herhaaldelijke grensoverschrijdingen), maar indien mogelijk is het vele malen beter om het via communicatie op te lossen. Je wil niet dat ze gehoorzamen uit angst, je wilt dat ze er wat van leren. Je wilt hen verantwoordelijkheid bijbrengen.

Belangrijk is om een kind in zijn/haar waarde te laten. Hoe meer respect jij toont voor je kind, hoe meer respect je kind zal aanleren. Dit kun je doen door:

1. Je eigen gevoel te benoemen (bv.: ik wil mijn spullen heel houden);
2. Het gevoel van het kind erkennen (ik snap dat je dat wilt/dat je boos bent);
3. Belangstelling tonen voor het gevoel van het kind (hoe komt het dat je dit wilt doen) Denk er hierbij aan dat je géén waarom-vraag stelt, want die lokt een verdedigende reactie uit.

Geen schuldgevoel

Vaak is het ook je eigen gevoel van waaruit je wilt straffen. Je bent moe, hebt een slechte dag en dan ook nog dit gezeur.... Dat is echter allemaal jÓuw verantwoordelijkheid, niet die van je kind. Mocht je jezelf betrappen op dit soort reacties: vergeef jezelf, voel je niet schuldig, en neem je voor in het vervolg niet meer op deze manier te reageren. Aan schuldgevoelens heeft niemand wat.



BOUWE
VLOER & RAAMDECOR

Inrichters sinds 1989

woonsfeer op maat
voor particulier en bedrijf

Oudestraat 6 • 5468 GG KELDONK

info@bouwevloerenraamdecor.nl
www.bouwevloerenraamdecor.nl

0413 213402



Claassen
UITVAARTZORG SINDS 1927

Een geliefde om nooit te vergeten...
...verdient een afscheid om nooit te vergeten

Wij staan dag en nacht voor u klaar.
0413 36 33 27 | CLAASSEN.EU



Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist. Voor wie brandt u een kaarsje tijdens Wereldlichtjesdag?

Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 13 december voor de tiende keer Wereldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de herdenking branden we kaarsjes en kunt u luisteren naar livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een etmaal wat lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die een kind verloren hebben.

Wegens de huidige omstandigheden zal de herdenking er dit jaar anders uitzien. We zullen via een live-verbinding vanuit de prachtige kapel van de Zusters Franciscanessen in Veghel Wereldlichtjesdag bij de mensen thuis brengen, zodat de belangstellenden de herdenking toch kunnen bijwonen. Claassen Uitvaartzorg zal samen met ritueelbegeleider Martien Korsten invulling geven aan deze bijzondere avond. Het begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur.

Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan



ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals het initiatief inmiddels heet, steeds bekender.

Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij het initiatief Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag kan iedereen om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen die gestorven zijn. Door dit te doen in de verschillende tijdszones gaat er in 24 uur als het ware een golf van licht over de wereld. Het geeft mensen die een kind verloren hebben het besef dat men niet alleen staat in het verdriet.

Iedereen die zich betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag is van harte welkom om de herdenking mee te volgen via de livestream. Voor het ontvangen van de link en het aanmelden van een naam van de persoon die men wil herdenken kan een mail gestuurd worden (wld@claassen.eu) of via (085) 744 10 24.

**Onze Bloemeshop (+ pick-up point) is vernieuwd!
Ook gemakkelijk je bestelling ophalen!**

**Deze week:
Arrangement Gaulteria
met Hyacint**

Van €12,99 NU €9,99

**Tot snel!
Broks Bloemen B.V.
Corsica 13A, Zijtaart
(ingang voorzijde pand)**

