

Zijtaarts belang

D O R P S N I E U W S

Samen aan tafel en Eetpunt Zijtaart

Vanwege het corona virus is het nog steeds niet mogelijk om een bijeenkomst "Samen aan Tafel" te organiseren in het Dorpshuis. Velen van onze vaste gasten missen dit nog steeds.

De werkgroep Zorg en Welzijn probeert steeds opnieuw te kijken naar welke mogelijkheden er kunnen zijn om iets te organiseren, maar ruimte daarvoor is zeer beperkt tot op heden. Intussen heeft Brabant Zorg aangekondigd geen eten meer te bereiden voor externen. Zij vinden dat hun taak nu voornamelijk is om goede en juiste zorg in te zetten. Niet alleen Zijtaart wordt met dit besluit gedupeerd, maar ook alle andere kernen in Meierijstad. In samenwerking met Ons Welzijn proberen wij als werkgroep Zorg en Welzijn tot een nieuwe oplossing te komen.

Al sinds de corona tijd verzorgt Mike Versantvoort de maaltijden voor de mensen die eerst gebruik maakten van de eetservice door Brabant Zorg. Intussen zijn Mike en Ons Welzijn in een vergevorderd stadium van afspraken om de taak over te nemen van Brabant Zorg. Het wachten is nu op een corona-vrije omgeving om te starten met uitbreiding van deze service in de andere kernen. Sinds een half jaar verzorgt Mike twee maal in de week een maaltijd voor de vaste kern in Zijtaart en worden die maaltijden i.v.m. de corona maatregel in Zijtaart thuis bezorgd door Annie Pennings en/of Rieky van der Heijden

Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Voor al deze vieringen (30 personen) moet men reserveren bij Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail, mondkapje is verplicht.

Zondag 31 januari 10.30 uur Woord- en Communieviering

Wij gedenken: Overleden ouders Jonkers- van Asseldonk en overleden familieleden

Belangrijke Telefoonnummers:

Centraal Alarm nummer

Politie/Brandweer/Ambulance 112
Huisartsenpost: 088-876.50.50
Avond, nacht en het weekend

Politie direct 0900-8844
Wijkagent Zijtaart 0900-8844
Brandweer direct 073-61.23.123
Ambulance direct 0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413

Zijtaart:

Kerkberichten 36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart 36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart 76.90.25
De Vonders (VOW) 35.03.77
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn 36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86

Jaargang 30 nr. 17

27 jan. - 3 febr. 2020

© zijtaarts belang

Banknr.:

NL69RABO0160809002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 18

Inleveren uiterlijk

1 febr. voor 19.00u bij:

Jac Schuurmans

Corsica 10 A

Tel. (0413) 35 05 64 of

Email: Dorpsnieuws@

ZijtaartsBelang.nl

Website:

www.ZijtaartsBelang.nl



Naast het gegeven dat de mensen een super verse maaltijd krijgen bezorgd, wordt het ook heel lekker gevonden.

Mensen die op dit moment ook graag gebruik maken van deze eetservice kunnen zich opgeven bij Annie Pennings of Mike Versantvoort.

Dinsdag en donderdag en eventueel op zondag worden de maaltijden om 17.00 uur bij u bezorgd. Iedereen bepaalt zelf hoe vaak per week men hiervan gebruik wil maken en de kosten bedragen €10,00 per maaltijd. Voor mensen die zichzelf thuis eens willen verwennen is het zeker aan te bevelen om gebruik te maken van deze eetservice aan huis.

Annie Pennings: 06 - 423 504 89

Mike Versantvoort: (0413) 34 33 82 / 06 -133 149 75

Namens de werkgroep
Zorg en Welzijn Zijtaart



BELANGETJES

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 06-15276074.

Te koop:

Senioren/eengezinswoning
Pastoor Kampstraat 32

Bel Harm 06-42103991
of Christian 06-21576374

VOW viert 75-jarig bestaan in seizoen 2021-2022

Het is bijna 75 jaar geleden dat Voetbal Vereniging Oranje Wit in Veghel werd opgericht. Na een aantal omzwervingen belandde de vereniging uiteindelijk in Zijtaart op Sportpark de Vonders, alwaar door de leden stukje bij beetje een prachtige en moderne accommodatie is neergezet.



Om de festiviteiten rond het 75-jarig jubileum voor te bereiden is een enthousiaste jubileumcommissie aan de slag gegaan. Samen met een aantal subcommissies is er in de afgelopen maanden gewerkt aan het jubileumprogramma. Gedurende het seizoen zijn er diverse activiteiten die leiden naar de grootse viering in het Hemenvaartweekend in mei 2022. Binnenkort is hier meer over te lezen via de website www.vow.nl en onze socials.

Om het jubileum extra luister bij te zetten is er een speciaal logo ontworpen dat wij met gepaste trots aan u willen presenteren. Het logo is ontworpen door Juul van Erp, en met dank aan Wouwproducties.nl voor de presentatie. Op de website van VOW is een filmpje te bekijken met de onthulling van het logo.

Gebruik van de geldautomaat in Dorpshuis

Tijdens de Coronavirus COVID-19 sluiting kan de geldautomaat toch worden gebruikt van maandag tot en met vrijdag vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur.



Johan van Nunen T I M M E R W E R K E N

**Nieuw bouw
Verbouw
Interieur
Architraven
Plinten**

Tel. 06 – 19 74 60 50

**Pastoor Clercxstraat 78 5465 PJ Zijtaart
www.jvntimmerwerken.nl info@jvntimmerwerken.nl**

KBO

Activiteiten week 5:

Helaas, ook in week 5 zullen er geen activiteiten van de KBO plaatsvinden. De corona situatie is, hoewel iets verbeterd de laatste week, nog steeds kritisch vanwege de meer besmettelijke Engelse variant. Er is een lock down tot en met 9 februari. Houd je aan de regels zodat we zo snel mogelijk weer vrij zijn en activiteiten kunnen organiseren. Indien U hulp nodig heeft, schroom niet om daarom te vragen.



KBO Zijtaart

Het huis met de boompjes

Het begin van het einde...

De mooiste kerk, in de mooiste stad draagt de mooiste naam: Santa Maria della Salute. Het klinkt als een groet, maar feitelijk betekent het "De heilige Maria van de Verlossing".

Meerdere keren in de geschiedenis werd Venetië getroffen door een epidemie. Omdat de stad op eilandjes gebouwd is en er maar beperkt ruimte is, kon elke besmettelijke ziekte om zich heen slaan als een olifant in een porseleinkast.

Na de een-na-laatste pestepidemie was de stad zo dankbaar, dat ze een wedstrijd uitschreven voor het ontwerpen van een basiliek. Het moest mooier en beter en op een prominenter plek dan de vorige kerk die gebouwd was nadat de pest weg was, want de pest bleef niet weg. De eer viel te beurt aan de architect Longhera. Hij begon met de bouw van een kleine ronde kerk op het puntje van het Canal Grande in 1631. Pas in 1681 was de kleine basiliek af, een jaar na het voltooien van zijn levenswerk, stierf de architect.

Eén keer per jaar wordt er een brug gemaakt van gondels van het Piazza San Marco en het paleis naar de Salute om te vieren en te danken dat de vreselijke ziekte de stad niet langer teistert.

De pest was niet de eerste pandemie waar de wereld mee te maken had. Het zou ook zeker niet de laatste zijn, zoals we nu aan den lijve ondervinden. Van het verleden hebben we in ieder geval geleerd dat bij elkaar op een kluitje gaan zitten niet de oplossing is.



PATATTERIJ KLEIJNGELD

Café-Zaal Kleijngeld
Past. Clercxstraat 53-55

Openingstijden Patatterij
Vrijdag | 16.30u - 20.00u
Zaterdag | 16.30u - 20.00u
Zondag | 16.30u - 20.00u

FRIET & SNACKS

Bij ons kun je ieder weekend terecht voor de lekkerste friet en snacks!

WEEKENDMENU

Ieder weekend hebben wij een heerlijk weekendmenu. Iedere donderdag vind je deze op onze facebookpagina en op www.feestzaal.nl

VRIJDAG-ACTIE

Gezinszakfriet (2 volw. + 2 kind.) + 4 snacks
(keuze uit frikandel en kroket)
Voor maar €10!

TIP! Bestel telefonisch!

Natuurlijk bij Kleijngeld..... ↘

/cafekleijngeld
 www.feestzaal.nl
 0413-363638

Nu er een vaccin is en de GGD er lustig op los prikt, is er eindelijk ruimte om naar de toekomst te kijken. Het duurt nog even, in ieder geval tot de carnavalsvakantie. De vraag is wat daarna mogelijk is.

Mogen we weer naar de Reiger? Op het terras bij Kleijngeld? Voor onze burens en voor de hele Nederlandse horeca hoop ik het van harte.

Kunnen we weer op vakantie? En gaan we dan vliegen of met de auto? Moeten we een vaccinatieboekje bij ons dragen om te laten zien dat we al een prikje gehad hebben? En wat doet de wereld met de mensen die weigeren zich te laten vaccineren?

Een splitsing in de samenleving ligt hier op de loer. Zijn festivals, theaters, musea, vliegtuigen of zelfs andere landen straks alleen toegankelijk met een bewijs van vaccinatie? Een ding is zeker; de wereld ziet er een stuk anders uit na de pandemie.

Misschien moeten wij ook een wedstrijd uitschrijven voor een monument. Het hoeft natuurlijk niet meteen een kerk te zijn, die hebben we al. Het kan ook een standbeeld zijn: van Hugo, Jaap, Mark of Diederik. Hoeft ook niet groot te zijn. Formaat tuinkabouter is wel aardig. Lekker makkelijk te plaatsen ook.

Elke maand bij iemand anders in de voortuin? Permanent in de zichttuin van Louis & Jeanne? Feestelijk mee te dragen in de carnavalsoptocht (wanneer deze weer kan) en met kerst in de kerk om toezicht te houden op de kerststal? Ideeën zijn welkom.

Chris Houtzager

www.interpunctie.nl

- relatie therapie
- gezinstherapie
- individuele vragen
- conflicten
- opvoedingskwesties
- assertiviteit

Smientdonk 2
5467 CA Veghel

info@interpunctie.nl

Nellie Timmermans

www.stief-gezin.nl

voor alle mogelijke
kwesties in en om
samengestelde
gezinnen

0413-310795

Overlijden (een persoonlijk verhaal)

Sommigen van u weten het, de meesten waarschijnlijk niet. Mijn man (Hans) was al geruime tijd ernstig ziek en is in december jl. overleden. Het gebeurt dagelijks, we staan er nauwelijks bij stil, behalve wanneer het dichtbij komt. Niemand ontkomt er ook aan.

Over het lijden heen

Een filosoof die ik ken, zei: hij is overleden, hij is over het lijden heen. Dat klopt hoor, maar eigenlijk zou het lijden nog hebben moeten komen. Niet dat hij totaal niet geleden heeft, maar dat viel redelijk mee. We zijn allemaal wel eens bang voor de dood, en als het zover is, is het meestal een vrij rustig proces. Zo ook bij hem.

Als je gelovig bent is het zeker helpend om te denken dat je naar de hemel gaat. Die troost is niet voor iedereen weggelegd, want velen geloven niet. Ik kan je wel een boek adviseren als je niet gelovig bent. Het helpt je bij iemand laten gaan, maar is ook heilzaam tegen de angst voor je eigen dood. Ik heb het ongeveer een halfjaar geleden gelezen en ga het binnenkort nog eens lezen: "Tegen de zon inkijken" van Irvin D. Yalom.

MARISKAVANVLIET
UITVAARTZORG

LIEFDEVOL VERZORGD AFSCHEID NEMEN

ERP | WWW.MARISKAVANVLIETUITVAARTZORG.NL
TELEFOON 0413-32 25 27 | DAG EN NACHT

Alles wordt nog eens in perspectief gezet

Een overlijden zet je altijd aan het denken. Het is zo onvoorstelbaar vreemd, het is zo ingrijpend. Er ineens niet meer zijn. Kleding die nog rondslingert, dagelijkse dingen die je tegenkomt en dagelijkse voorvallen die je normaliter 's avonds tegen de ander zegt. En dan is ie er niet meer... Ik zag het aankomen, het was te verwachten, en toch ging het uiteindelijk allemaal een stuk sneller dan verwacht. Natuurlijk heb ik verdriet, natuurlijk kijk ik naar zijn foto en denk ik: je was nog maar 65 jaar... Veel te jong.

Herinneringen

En herinneringen borrelen op: hoe we elkaar hebben leren kennen, onze trouwdag, bepaalde vakanties, zijn goede eigenschappen zoals zijn enorme humor. Zijn mindere eigenschappen, die soms erg lastig voor me waren. Hoe ik hem soms naar de maan wenste, en hij mij.

Toch overheersen bij mij de opluchting dat hij niet méér heeft hoeven lijden, en de dankbaarheid dat ik hem kende, dat hij mijn man was, mijn maatje, mijn steun en toeverlaat. En heel graag en veel denk ik aan de prachtige droge humor en zijn enorme vermogen tot relativering.



NAAR DE AFHAALBIEB VOOR EEN VERRASSINGSTAS

MEIERIJSTAD – Bibliotheek Meierijstad is tijdens de lockdown open als Afhaalbieb. Leden reserveren boeken via de website. Ook verrassingstassen reserveren gaat eenvoudig door een email te sturen naar de Bibliotheek. Geleende boeken inleveren kan tijdens openingstijden.

Toen ons land in lockdown ging in december vorig jaar zijn alle Bibliotheken van de NOBB Afhaalbieb's geworden. Dit betekent dat leden boeken reserveren via de website en na bericht afhalen in de Bibliotheek. Hiervoor moet wel de bibliotheekpas meegenomen worden.

Leden kunnen zichzelf ook verrassen met een verrassingstas. Eenvoudig te reserveren door een email naar de Bibliotheek te sturen met daarin hun gegevens en voorkeur voor genre. Ook deze is na bericht op te halen bij de Bibliotheek.

Bovendien hoeven thuis de boeken niet te blijven liggen maar kunnen ze tijdens de openingstijden van de Afhaalbieb ingeleverd worden. Zo kan iedereen blijven genieten van het lezen.

Openingstijden Afhaalbieb

De vestigingen in Meierijstad hebben verschillende openingstijden:

Veghel: maandag, woensdag en zaterdag 10.00 – 15.00 uur
Schijndel: maandag en woensdag 14.00 – 16.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Sint Oedenrode: dinsdag en woensdag 13.00 – 16.00 en zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Voor meer informatie kijkt u dan op

www.bibliotheekmeierijstad.nl