

Zijtaarts belang

D O R P S N I E U W S

Afscheid cadeau Pater Issag.

Op zondag 30 mei neemt pater Issag afscheid van de geloofsgemeenschap Zijtaart en wij willen in de zondagviering aandacht besteden aan zijn vertrek naar de Willibrordusparochie te Gemert waar hij pastoor wordt. Hij wil zijn cadeau geven aan een dorpsgenoot priester in India.

Tot u spreekt pastoor Antoni. Parochiepriester van Christus de Koning kerk in Nadiad. Pater Issag en ik komen uit dezelfde plaats. Ik ben hem erg dankbaar voor het nemen van dit initiatief om de arme kinderen te steunen met de gift van een genereus hart.

Ik ben de afgelopen 23 jaar priester in het bisdom Ahmedabad, Gujarat, India en heb verschillende functies bekleed in verschillende parochies. Ik begon mijn dienst jaren geleden met het financieel ondersteunen van de armste kinderen door hun contributie voor hun onderwijs te betalen. Als jeugddirecteur en aanvoerder van de jeugdherberg zijn een aantal kinderen opgeleid en excelleren ze vandaag de dag goed in hun leven en in de samenleving. Dat geeft mij veel vreugde en voldoening.

Vervolg pagina 2

Jaargang 30 nr. 33
19 mei – 26 mei 2020
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 34
Inleveren uiterlijk
24 mei 19.00u bij:
Jac Schuurmans
Corsica 10 A
Tel. (0413) 35 05 64 of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Voor het bijwonen van deze viering graag aanmelden bij
Christien van Helvoirt tel.nr. 0413-365861 of per mail.

Zondag: 23 mei 1^e Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman

Wij gedenken: Familie de Wit- van Rijzingen, Janus Rooijackers en Wim van Zutphen:

Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo:

Marinus van der Heijden, Anna Fassbender, Mien Vonk en Senna van der Heijden

Maandag: 24 mei 2^e Pinksterdag 10.30 uur Woord- en Communieviering

Voor het welzijn van onze Geloofsgemeenschap Zijtaart

Mededelingen:

Met Pinksteren is het de week voor de Nederlandse missionarissen, hiervoor zullen t/m 2^e Pinksterdag, bussen achter in de kerk staan, deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.

Zondag 30 mei zal Pater Issag Jesudass tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur waarin hij zelf voorgaat, officieel afscheid nemen van onze geloofsgemeenschap Zijtaart

Belangrijke Telefoonnummers:

Centraal Alarm nummer

Politie/Brandweer/Ambulance 112

Huisartsenpost: 088-876.50.50

Avond, nacht en het weekend

Politie direct	0900-8844
Wijkagent Zijtaart	0900-8844
Brandweer direct	073-61.23.123
Ambulance direct	0412-63.15.15
Stadhuys Veghel en storingsnr. 14-0413	

Zijtaart:

Kerkberichten	36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart	06-46.59.59.16



De afgelopen 13 jaar dien ik als pastoor in verschillende parochies en ik heb de mogelijkheid om een arme student te helpen nooit over het hoofd gezien. Ik geloof dat het opvoeden van een kind het opvoeden van een generatie is. De huidige crisis waarmee de wereld wordt geconfronteerd als gevolg van de pandemie en in het bijzonder de situatie in India is erg grimmig. In deze tijd hebben we echt veel geld nodig om de armen te bereiken.

De huidige plaats waar ik dien, heeft een plattelandsschool waar de meerderheid van de studenten een economisch arme achtergrond heeft. Er zijn nauwelijks studenten die het zich kunnen veroorloven het schoolgeld te betalen. Het zal enorm helpen om ook deze studenten te ondersteunen. Ik zal u zeer dankbaar zijn als u mij met wat geld kunt steunen. Ik kan een sprankje hoop zijn voor de kinderen die hun toekomst somber en duister zien.

Het is geen verplichting, maar het zou mooi zijn als we dit samen gestalte geven. Mensen kunnen bijdragen via een (persoonlijk) kaartje met een geldbedrag dat ze in de kerk of mensen van de kerngroep afgeven. **Envelop graag dichtplakken en op de voorzijde vermelden: T.a.v. pater Issag.**

Of: ze kunnen een bijdrage storten op:

NL 23 RABO 0301 1884 24 t.n.v. Parochie Franciscus onder vermelding van 'afcheid pater Issag'.

Samen met pater Issag zorgt het bestuur ervoor dat het geld ter plekke komt.



MARISKAVANVLIET
UITVAARTZORG

LIEFDEVOL VERZORGD AFSCHEID NEMEN

ERP | WWW.MARISKAVANVLIETUITVAARTZORG.NL
TELEFOON 0413-32 25 27 | DAG EN NACHT

BELANGETJES

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 06-15276074

OUD PAPIER LET OP!

Op zaterdag 22 mei wordt het oud papier opgehaald.

Niet op zaterdag 5 juni, zoals op de Zijtaartse kalender vermeld staat.



CV De Reigers



**BOUWBEDRIJF
J.H. VAN BOXMEER**

"BOUWEN OP VAKMANSCHAP, BOUWEN MET VAKMANSCHAP"

Pastoor Clercxstraat 45, 5465 RE Veghel | Telefoon (0413) 36 34 79 | www.bouwbedrijfvanboxmeer.nl

KBO

Activiteiten Week 21

Gelukkig, het gaat de goede kant op met de coronacijfers. We mogen met ingang van 19 mei in kleine groepjes weer binnensport, zoals biljarten, gaan uitoefenen. Of het dorps huis a.s. donderdagmiddag daarvoor al beschikbaar is, wordt in de loop van de week bekend. Zodra dat het geval is zult u zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. Wellicht moeten we tot stap 3 (begin juni?) wachten voor andere binnenactiviteiten, zoals kienen. Buiten kan er in ieder geval al gewandeld worden en jeu de boules worden gespeeld!
Indien U hulp nodig heeft, schroom niet om daar om te vragen via info@kbo-zijtaart.nl.



KBO Zijtaart

HET TESTAMENT VAN JEZUS

Op het einde van zijn leven bidt Jezus ons alle goeds toe.
Hij geeft geen nieuwe geboden, geen beklemmende wetten.
Hij bidt om eenheid en verbondenheid, zodat niemand uit de boot valt.
Iedereen moet tot zijn recht komen en een vreugdevol bestaan kunnen leiden.
Hij bidt om Woorden en Daden in de Geest zoals Hij die heeft voorgeleefd.
Hij vraagt niet om het onmogelijke, maar om goedheid en liefde van mensen onderling.
Hij stuurt ieder van ons de wereld in om te gaan doen wat Hij heeft gedaan: zorgen voor mensen, genezend en vergevend aanwezig zijn, vooral bij hen voor wie het anders geen leven is.
Dat is zijn Waarheid: liefde tussen mensen onderling en verbondenheid met de Schepper.

Zo zijn wij gezonden: mensen met een opdracht.
Ons wordt telkens weer gevraagd om ons te bezinnen op zijn Woord, om te kijken naar zijn manier van leven.
En van daaruit worden we op weg gestuurd om de wereld leefbaar te maken, te beginnen in onze eigen omgeving.

Het testament van Jezus is niet vrijblijvend.
Het vraagt om uitgevoerd te worden, vandaag al, maar ook morgen, en altijd.
Alleen zo kunnen wij naar Hem genoemd blijven, wij, christenen, uitvoerders van zijn testament.

Wim Holterman osfs



Café-Zaal Kleijngeld
Past. Clercxstraat 53-55

Openingstijden Patatterij
Vrijdag | 16.30u - 20.00u
Zaterdag | 16.30u - 20.00u
Zondag | 16.30u - 20.00u

FRIET & SNACKS
Bij ons kun je ieder weekend terecht voor de lekkerste friet en snacks!

WEEKENDMENU
Ieder weekend hebben wij een heerlijk weekendmenu. Iedere donderdag vind je deze op onze facebookpagina en op www.feestzaal.nl

VRIJDAG-ACTIE
Gezinszakfriet (2 volw. + 2 kind.) + 4 snacks (keuze uit frikandel en kroket)
Voor maar €10!

TIP! Bestel telefonisch!
Natuurlijk bij Kleijngeld..... ↘

 /cafekleijngeld  www.feestzaal.nl  0413-363638



Deze sjachelaar 50 jaar!

Voorstellen van de nieuwe vlam aan kinderen, familie en vrienden

Je bent al een tijdje verliefd op je nieuwe partner. Je bent er zeker van: dit is "de liefde van je leven". Je vraagt je af wanneer je je kinderen op de hoogte moet stellen. Wat is het beste moment? En hoe doe je dat? Het voelt niet goed meer om telkens stiekem af te spreken en ze nog langer overal buiten te houden, aan de andere kant zie je er ook tegenop... Zullen ze je partner wel mogen? En wat als je ex moeilijk gaat doen? Moet het ruim op tijd gezegd worden (voordat ze echt gaan samenwonen)? Of pas als het echt zover is? En wat als jouw kinderen niet met hem en/of de kinderen van hem kunnen opschieten?

Toestemming vragen?

Een kennis heeft toestemming gevraagd aan zijn dochter... Is dat verstandig? Moet dat echt? En wat als de kinderen dan nee zeggen? En je moet ook je ex om toestemming vragen als je voor de nieuwe relatie verder weg gaat verhuizen. Allemaal problemen waar je in de beginfase tegenaan loopt, waarvan je niet weet hoe je dit moet aanpakken.

Er is geen handleiding. Het is meestal goed om de ex-partner vooraf te informeren. Tenslotte is de ex-partner de ouder van je kinderen. Toch wordt die stap nog wel eens

overgeslagen. En soms kan dat helemaal niet, bv. als de vader in het buitenland woont.

De ex en de aanstaande

Hoewel gescheiden mensen vaak niet zitten te wachten op elkaar en elkaars partners en men er dus tegenop ziet, zou je kunnen denken aan een ontmoeting tussen de ex-partner en de aanstaande partner. Dat wordt nogal eens eng gevonden, aangezien juist degene in het midden (degene waarom de nieuwe relatie draait) er dan niet bij is. Hij of zij kan niet bijsturen en is bang dat er misschien verkeerde dingen op tafel worden gelegd. En natuurlijk moet je wel goed van elkaar weten hoe de ex en de aanstaande op elkaar gaan reageren.

Soms ook liever niet

In sommige situaties is het niet wenselijk dat de ex en de aanstaande met elkaar geen praten. Bv. als de ex-partner nog erg boos is en (nog) niet kan denken in het belang van de kinderen. Of dat men een concurrentiestrijd verwacht. Dus deze stap is beslist niet altijd gewenst. Bij kinderen adviseer ik altijd om eerst enkele kortstondige ontmoetingen te regelen. Een volgende keer ga ik dieper in op het voorstellen van de nieuwe partner.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

 **Broks BLOEMENSHOP**
Bloemen B.V. +PICK-UP POINT

GROTE TUINPLANTENVERKOOP AS. ZATERDAG 22 MEI

Veel keus o.a.:

Hanging baskets

2 voor €10,-

Diverse soorten perkgoed

5 voor € 5,-

Tot zaterdag bij
Corsica 13A, Zijtaart

